

Sharm El Sheik

Is Sharm vandaag de dag nog hetzelfde als vroeger? Ik vroeg het me af terwijl ik mijn vliegtuigzetel rechtop kipte op vraag van de vriendelijke stewardess. Ik zou het antwoord spoedig weten. Enkele jaren geleden was ik overdonderd geweest door de schoonheid van de riffen aan het zuidelijkste punt van de Sinai woestijn.

anno 2002

Als eerste duik, in tegenstelling tot de vorige keer, plannen we een duik in Na'ama baai van het strand. Ik verwacht niet veel soeps van het onderwaterleven aanzien er een drukte van jewelste heerst. Vele hotelgasten liggen te spartelen boven de riffen terwijl gevaarlijke speedboten van de ene kant van de baai naar de andere kant razen. We maken het o.k. teken en volgen onze gids langs de zacht aflopende bodem. De eerste meters zwemmen we door het stof en kan ik me nog net inhouden om mijn fototoestel niet weg te gooien. Een geluk, want nauwelijks 10 meter verder ontpopt zich een prachtig landschap met de bontgekleurde vissen en koralen die zo typisch zijn voor de Rode Zee.

Op 15 meter diepte komen we een school barracuda's tegen die ik in mijn stoutste dromen niet verwacht had. Ik kan ze verbazingwekkend dichtbij benaderen en schiet mooie tegenlicht-opnamen terwijl ze

rustig om me heen zwemmen. We trekken verder en komen een grote Napoleonvis tegen die ons even komt keuren, maar verder geen interesse toont. Ik begin er stilaan zin in te krijgen en onze gids toont nog enkele prachtige naaktslakken. Maar het mooiste moment is wanneer ze de hand van mijn buddy vastneemt en in een kleine rotsspleet houdt. Het duurt maar heel even voor er piepkleine poetsgar-naaltjes tevoorschijn komen die haar hand beginnen te poetsen. Ik tel meer dan 15 exemplaar-tjes die naarstig tewerk gaan. Een mooi schouwspel. Verder zien we nog vele koraalduivels, de alom aanwezige papegaai-vissen en enkele knappe vleermuisvissen.

We verlaten het water met een diep bevredigd gevoel en een volgeschoten filmpje.

De volgende dagen maken we bootduiken bij Tower Sodfa, Ras Um Sid, Ras Mohammed, Jackfish Alley en de riffen van Tiraan. Desondanks we vele boten met horden duikers tegenkomen maken we toch zeer rustige duiken. Misschien zit het vroeger dagelijkse vertrekur daar voor iets tussen? Alleszins merk ik op dat er weinig scha-



Medisch

ternatief als op sommige dagen de zee een beetje te woelig is.

Het drukke centrum moet je erbij nemen of je kan in een van de meer afgelegen hotels verblijven. De vele Italianen brengen leven in de brouwerij terwijl de koelere Zwitsers het eerder nuchter bekijken. Sharm groeit nog altijd, maar als er verder op een zinvolle manier met de natuur wordt omgesprongen, wil ik binnen enkele jaren nog wel eens terugkeren. ■

Filip Staes

Wanneer de zee een beetje te woelig is, kan je terecht bij de meer afgelegen hotels.



Nieuw wrak in de Egyptische Rode Zee

Het duikcenter James & Mac hebben er sinds kort een wrakop-hethuisrifbij: de 56 meter lange stalen duikcruiseboot "Balena" zonk vlak voor hun huisrif.

Het schip, een voormalig postschip uit de Noorse wateren, lag voor hun centrum op anker toen het plots in brand vloog en uiteindelijk zonk. De Duitse eigenaar van de "Balena" had voordien veel moeilijkheden om aan klanten te komen en het schip lag dan ook vaak werkloos in de haven van Hurghada. In ieder geval, nu is het één van de onderwater attracties en kent het schip veel klanten! ■

de is toegebracht aan de riffen tijdens de voorbije jaren. Eén enkel triestig feit stellen wij vast tijdens een duik op het wrak van "shark rif" bij Ras Mohammed. Het schip is op de bovenrand van het rif gestrand en heeft al menige stukken verloren langs de rifwand. Het paarse zachte koraal dat hier rijkelijk groeit krijgt hierdoor flinke klappen. Shark en Jolanda rif blijven nochtans de blikvangers van Ras Mohammed. Hier en bij de riffen van Tiran vind je de meest fantastische kleuren van zachte koralen en wordt je verwend met grote scholen snappers en tonijn. Haaien worden minder frequent gezien maar tijdens ons verblijf was er toch een walvishaai gefotografeerd bij Jackson rif.

We maken ook nog enkele kantduiken aan het Baron hotel ten noorden van Naama baai en komen tot het besluit dat de riffen rond Sharm El Sheikh best nog de moeite waard zijn. Vooral de kantduiken werden een nieuwe ervaring en bieden een goed al-

