

COZUMEL

De cenotes van Yucatan

Tekst en foto's
van Filip Staes

Een gedroomde vakantiebestemming voor zowel strand- als cultuurliefhebbers.

Een cocktail van paradijselijke met zon overgoten stranden en getuigenissen van hoogontwikkelde beschavingen, van bonte folklore en heerlijke typische gerechten.

Het duikersparadijs van Mexico, ziedaar Cozumel...

Het zijn prachtige zinspelingen in een reisbrochure die me doen wegdromen en verleiden om er een reis naar toe te boeken.

Na een vermoedende 14 uur reizen met vliegtuig, auto en ferry bereiken we eindelijk onze bestemming. Cozumel situeert zich voor de kust van Yucatan, dat zelf een schiereiland is en deel uitmaakt van het Mexicaanse grondgebied.

De volgende morgen meld ik me aan bij het duikcentrum van het hotel dat op een professionele wijze gerund wordt. Ik had mijn duiken reeds per E-mail geboekt en omvat enkele tweetank duiken, nachtduiken en één dagexcursie naar de beroemde cenotes. Er wordt me met een zekere fierheid uitgelegd dat de riffen hier tot de "top 10" van de wereld behoren. Palancar Reef, Chancanaab Reef en Colombia Reef liggen op een boogscheut varen van het duik-

centrum.

Twee tankduiken zijn typisch Amerikaans en betekent dat ertwee duiken met een korte tussenpauze worden gemaakt. Zo kan je kiezen om 's mor-

gens of 's namiddags te duiken.

Zodra ik kopje onderduik worden mijn hooggespannen verwachtingen ingelost. Roggen en schildpadden vliegen me om de oren zonder opdringerig te zijn. We bevinden ons in het

"Parque Nacional Submarino de Palancar" wat betekent dat iets aanraken of voederen ten strengste verboden

is. Veelkleurige keizer en engelvissen zweven sierlijk boven de koraalriffen terwijl grootoogmakrelen en barracuda's ons argwanend vanop vei-



6 - Fun Duiken



lige afstand bekijken. Ik lijk wel door een sprookjesbos te zwemen, bosjes fijne koraalzwepen en enorme buisponzen trekken mijn aandacht. Het is teveel om alles ineens op te nemen want bij elke duik ontdekt men nieuwe dingen.

De volgende dagen melden zich verpleegsterhaaien, diverse soorten trekkersvissen, grote en prachtige gevlekte vijlvissen, reuze tandbaarzen en de unieke paddevis die slechts hier rond Cozumel te bewonderen is. Het verschil met de Rode Zee is dat

de kleuren hier vooral van de sponzen komen. Sommigen meten meer dan 1,5 meter en leven in trossen zoals de orgelpijp sponzen. Ook de bruinrode bekerspons kan zulke hoogte bereiken met een diameter van één meter want ik kon me er gans in wegsteken.

's Nachts veranderd het decor helemaal. Zeesterren ontrollen hun delicaat gevormde lange armen om het rondzwevend plankton te vangen. Ook de porceleinen



naakslak zoekt 's nachts haar voedsel. Een groene murene ontwijkt mij terwijl ik een macroopname probeer te maken van een jagende octopus. Bij elke bruske beweging van mijn arm of been licht het nachtelijke maar heldere water op met duizenden vuurpuntjes... lichtgevend plankton! Het is net alsof ik door de onmetelijke sterrenruimte zweeft.

Maar ook boven water verrast Cozumel ons met haar prachtige natuur.

Ter hoogte van Punta Celerain, in het zuiden, beheerst de gerenoveerde vuurtoren het adembenemend uitzicht met langs de ene kant de tintelende Caraïbische Zee en de andere kant, landinwaarts, de moerassen rond de Laguna de Colombia. ■