

# Duikmagazine

aug/sept 2009 jaargang 10 nr. 4 prijs: € 4,65

□ *Hoe ontstaat een school vissen?*

**Nieuw!**

□ *Mijn duikavontuur*

*Papoea-Nieuw-Guinea*

## SHELLEN EN SCHEDELS

Sea Shepherd  
Paul Watson

□ *Piraat, activist  
of terrorist?*



De duikhonger van

□ *Mark van Eeuwen  
(GTST)*

□ *De maagdelijke  
onderwaterwereld  
van Pemba*



Cheng Ho

# Drijvende luxe

Veel duikers hebben wel eens een duikcruise gedaan. Maar de Cheng Ho biedt de meest verwende duikers en onderwaterfotografen een ongeziene luxe. Dit prachtige zeilschip vaart rond in afgelegen archipels zoals Komodo, Alor en Irian Jaya. Neem daarbij de uitstekende service aan boord en je hebt een vakantie om nooit te vergeten.

Tekst & Fotografie: Filip Staes > [www.fsfotografie.be](http://www.fsfotografie.be)





Manta's vliegen over ons heen. Ik probeer stand te houden in de sterke stroming en gooi mijn rifhaak uit. Terwijl ik lig te spartelen, wordt het donker boven me. Eén van de reuzen lijkt me even aan te kijken en zwemt vervolgens majestueus tegen de stroming in. Wat een kracht!

We liggen aan de zuidkant van het eiland Komodo op de duikplek Manta Alley. Mijn bewondering voor deze prachtige dieren stijgt met de minuut. Het enige dat we hoeven te doen, is afwachten en vooral niet naar de dieren toe te zwemmen. Ze zijn van nature nieuwsgierig, maar houden er niet van om opgejaagd te worden. Dat werd in onze briefing verteld. Geen haar op mijn hoofd denkt er nu aan om naar ze toe te zwemmen. Binnen de kortste keren word je meegesleurd in de meedogenloze stroming. Ik kan 45 minuten stand houden door achter een rots te liggen en stijg op naar de oppervlakte.

Niets dan lachende gezichten op de terugweg naar onze drijvende thuisbasis gedurende elf dagen.

### Eigen werkplaats

De Cheng Ho is een traditionele houten Phinisi Schoener. Met haar 49 meter lengte en elf meter breedte is het een enorm imposant zeilschip. Aan boord heb je alle comfort. Er zijn dertien cabines met eigen badkamer, warm water en individueel bedienbare airco voor maximaal twintig duikers.

De grote geacclimatiseerde hoofdzaal bevindt zich op het tussendeck. Lunch en diner wordt in buffetvorm geserveerd. de 'huis' foto- en videograaf Steve Fish (what's in a name?) heeft er z'n eigen hoekje. Een groot flatscreen scherm hangt

boven het laadstation voor de batterijen. Video, dvd, bibliotheek en muziekinstallatie zijn aanwezig. Er is zelfs een aparte bioscoopkamer.

Het duikdek is vooraan. In de lijn van het schip is het praktisch ingericht en ruim. Iedere gast heeft voldoende plaats om zich op te tuigen. Flessen worden op

je eigen stek gevuld. Elke fotograaf beschikt over een eigen werkplaats voor de camera. Die draag je overigens niet zelf naar één van de drie tenderboten, daar voorziet de crew in. Op de tenderboot worden ze veilig uit de weg gelegd en overdekt met handdoeken tegen de felle zon.



Op de verschillende bovendekken staan verscheidene lounge- en ligstoelen die deels overschaduwd zijn.

### Honderd minuten

Als je haren droog zijn, is het tijd om te duiken, als ze nat zijn is het tijd om te eten. Dat kan je letterlijk nemen.

Natuurlijk kun je het rustig aan doen en je installeren op het bovendek met een goed boek. Of gewoonweg genieten van het prachtige uitzicht.

Er worden vier duiken per dag gehouden.

Om half zeven begint de dag met een pré ontbijt gevolgd door de eerste duik.

Tegen lunchtijd heb je al twee duiken gemaakt en twee ontbijten achter de kiezen.

Na de middag is er een derde duik met daarna snacks. De vierde duik is meestal een nachtduik. Die is zeker niet te missen. Elke nachtduik zie je heel ongewone rifbewoners. Het leuke is dat je nooit een beperking van je duiktijd krijgt. Sommigen halen duiktijden van honderd minuten.

Het diner staat al te wachten als je terug aan boord komt. Elke avond is er een rijkelijk gevuld buffet met een thema. Soms wordt er buiten gegeten.

Daarna is er briefing in de salon met video-beelden van wat je de volgende dag mag verwachten. Er zijn verschillende manieren om de dag af te sluiten, maar 's avonds na tien uur ligt iedereen uitgeteld in bed.



### Bel

De crew bestaat uit 25 mensen, allen van Indonesische afkomst en uiterst vriendelijk. Het team wordt geleid door de kapitein en twee cruisedirectors. Zij zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Zelfs de kapitein helpt mee alle duikmateriaal in- en uit te laden. Samen met de twee Indonesische gidsen vormen de cruisedirectors een perfect duikteam. Bij de briefing wordt je gezegd uit welke richting de stroming en wat de kracht van de stroming is. Dat wordt op voorhand nagegaan. Eens in het water worden alle interessante onderwerpen aangewezen, zodat je geen tijd verliest met zoeken. Hier bewijst het nut van een goede gids zich. Het is dankzij zijn ervaring dat je de vreemdste en mooiste dingen te zien krijgt. Elk keer als je terug-

keert naar de Cheng Ho, hoor je de bel gaan. De hulpvaardige bemanning wacht je op voor een 'high five'.

### Keuzes

Komodo heeft een verscheurende keuze. Ga je voor het kleine grut of fotografeer je de prachtige landschappen? Gelukkig wordt je op voorhand verteld welke de beste keuze is. Het is echter vaak zo dat beide goed zijn. De wateren rond Komodo worden met recht tot de beste en meest gediversifieerde duikparadijzen op aarde gerekend. Als je zo een bezoekje kunt afleggen vanaf je drijvende luxe hotel, heb je een schitterende vakantie. ☐

Als je *haren*  
droog zijn,  
is het tijd om  
te duiken, als ze  
nat zijn  
is het tijd om te  
*eten*



### Prijzen

Luxe heeft een prijskaartje en dus is duiken vanaf de Cheng Ho niet goedkoop. De prijs varieert vanaf 325 tot 375 dollar per dag. Inbegrepen zijn alle maaltijden, dranken en duiken. Alcoholische dranken en nitrox zijn extra te betalen. Havenbelastingen en brandstoftoeslag kosten je afhankelijk van de bestemming tussen 250 en 450 dollar. Een fooi op het einde van de truiise wordt ook verwacht.  
Info: [www.kararu.com](http://www.kararu.com)