

Belgische duikers. Ze hebben de naam af en toe nog wel eens ondoordacht onderwater te gaan. In Zeeland vooral. Maar dat zijn uitzonderingen. Wekelijks reizen er velen naar de Delta af. De in Mechelen woonachtige Filip Staes is een van hen. Zo'n twee keer in de week is hij in het Zeeuwse te vinden, het hele jaar rond, en ook bij de verschillende onderwaterfotografiewedstrijden is hij een vaste (en vaak succesvolle) gast. Een van de prijswinnaars van het laatste Oosterschelde-kampioenschap en in eigen land de grote man van het afgelopen Nelos festival 2012.



Emperor garnaal (*Periclimenes imperator*) op een zeekommer



Commensaal garnaltje (*Periclimenes* sp.) op een zeester

# Duiken in Sulawesi: Lembeh

In de vorige uitgave van **Onderwatersport** is een impressie gegeven van het duiken bij Manado. Aan de andere zijde van Noord Sulawesi ligt Lembeh. Een waar macro paradijs dat volgens kenners zijn gelijke niet kent op onze planeet.

TEKST EN FOTO'S: **FILIP STAES**  
WWW.FSFOTOGRAFIE.BE

Het eiland Lembeh ligt recht tegenover de havenstad Bitung. De zee-engte ertussenin is de straat van Lembeh. Alle duikplaatsen tussen Lembeh en het vasteland zijn prima voor muck diving. Bij de letterlijke vertaling voor muck in het woordenboek, staan woorden zoals rommel, vuiligheid of smeerlapperij.

**ZWART** De bodem bij Lembeh bestaat hoofdzakelijk uit zwart vulkanisch zand. Op zich niet zo smerig natuurlijk, ware het niet dat Indonesiërs het niet zo nauw nemen met allerlei afval zoals autobanden, schoenen, flessen en andere zaken in het water te

gooien. En laat dat nu net het thuis geworden zijn van heel bizarre, maar mooie creaturen van moeder natuur.

Muck duiken richt zich vooral op het spotten van kleine onderwaterwezens die vaak

heel moeilijk te vinden zijn. Gelukkig zijn er nog de lokale duikgidsen die de bodem op hun duimpje kennen. Wat op het eerste zicht een kale zandbodem lijkt, is voor deze sherpa's van de zee een speeltuin met hengelaarsvissen, octopussen, allerlei garnalen en krabbetjes, naaktslakken en vele andere creaturen. Met hun geoefende ogen vinden ze zelfs pygmeezeepaardjes zoals de Hippocampus pontohi van amper een halve centimeter groot.

**ZESTIG** Rond de straat van Lembeh zijn er meer dan zestig duikplaatsen. De meeste liggen in het noordelijke deel van de straat. Accommodaties zijn er voor ieders budget. Op de verschillende het huisriffen kan je als fotograaf makkelijk een week vertoeven. Nachtduiken zijn hier zeker niet over te slaan.

Dieren die je overdag niet vaak te zien krijgt, zoals bijvoorbeeld de boos uitzierende Devil stinger, lopen of kruipen dan zomaar voor de



Zicht op de straat van Lembeh



Mimic ocopus (*Thaumocopus mimicus*)



Bidspinkhaankreeft (*Odontodactylus scyllarus*)



Bobtail squid



Een weggeworpen fles is het huis van een tegelvis

DIEREN DIE JE OVERDAG  
NIET VAAK TE ZIEN KRIJGT  
LOPEN OF KRUIPEN  
DAN ZOMAAR VOOR  
DE LENS EN DAT  
IN WATER VAN NOG GEEN  
TIEN METER DIEPTE

lens en dat in water van nog geen tien meter diepte. Daardoor zijn duiken van bijna twee uur geen uitzondering. Van de mimic octopus, die wel vijftien andere soorten kan imiteren, tot de harige hengelaarsvis, allemaal

zijn het unieke dieren die men bijna nergens anders aantreft.

**HELE JAAR** Alhoewel de straat van Lembeh wereldbekend is om zijn macroleven zijn er ook mooie onderwaterlandschappen te vinden. Angels window is zo een plekje. Bij goed zicht kan men hier prachtige breedhoekopnames maken. De zichtbaarheid varieert in Lembeh van vier tot twintig meter. Het droge seizoen loopt van maart tot november. Toch kan er het hele jaar door gedoken worden.



Hippocampus pontohi

Hairy frogfish  
(Antennarius striatus)



Devil of Demon stinger  
(Inimicus didactylus)



Flamboyant cuttlefish  
(Metasepia pfefferi)

